

ONS OKRANTJE

Het pretentieloos infoblad van OKRA Kester

Paasnummer

23

april 2019

Kerselarenlente

Wat een vreemde titel! Pablo Neruda (1904-1972) was een Chileens dichter en Nobelprijswinnaar. Heerlijk om zijn gedichten te lezen, maar ook om zijn uitspraken een moment in overweging te nemen. Zo luidde een ervan als volgt: *Ik wil met jou doen wat de lente doet met kerselaren...* Vandaag staan die kerselaren te pronken met hun witte weelde aan ontluikende bloemen, plots opengebrosen na de winterrust en de kilte van het dode seizoen, als een verademing van mens en natuur. Een vroege opstoot van zon en warmte hebben het jaarlijkse lentewonder, sneller dan in het verleden, voor ons getoverd.

Dat wil ik ook met jou doen... Voorbij de kilte van het alleen-zijn, voorbij de grijze uren zonder wederspraak, voorbij de dagen zonder hartelijke groet. Met de kerselarenbloei sieren we de paasdagen, vieren we Pasen en begroeten we van verre al de nieuwe zomer. Mensen stralen weer, de natuur herleeft in al zijn geledingen. Ook in ons OKRA-trefpunt willen we lente en zomer tegelijk vieren, voor mekaar. Warmte en vriendschap, al kerselarenpracht, willen we delen, rijk en overvloedig. Met dit paasnummer wensen we ieder lid, én de geliefden van ieder lid, een **zalige Pasen** toe!



Vrede

Vrede is niet het product van terreur of angst.
Vrede is niet de stilte van een kerkhof.
Vrede is niet het stille resultaat van
gewelddadige verdrukking.
Vrede is de onbaatzuchtige, bedaarde bijdrage
van ieder voor het goed van elk.
Vrede is dynamiek.
Vrede is generositeit.
Het is een recht en een plicht

Oscar Arnulfo Romero

Wijziging van datum: in het jaarprogramma was de ledenvergadering van juni voorzien voor 13 juni. Omwille van Kermis Kester en de voorbereiding van de jaarlijkse processie, wordt deze samenkomst verplaatst naar **donderdag 20 juni!!!!!!**

Nieuwe leden

Winters was het droeve afscheid van vier vertrouwde leden. Lentekleuren heeft de intrede van twee nieuwe leden in ons Kesters trefpunt. André Dekens en Annie Viaene mochten we immers inschrijven. Welk trefpunt ergens in de regio kan vanaf vandaag verkondigen dat we een echte Sint-Martinus, een processie-exemplaar weliswaar, onder zijn leden mag tellen? Annie en André, van harte welkom in onze kring van gezelligheid en vriendschap!

Spreuken van Phil Bosmans:

Kom binnen een zet u.
Alleen ogen die geweend hebben, kunnen helder zien.
Zullen we er samen iets aan doen?
Alleen de optimisten zullen overleven.
Als alles draait om geld, ben je arm.
Verbeter de wereld. Begin met Uzelf.
Fouten zie je dik als de liefde dun is.
Zaag niet, er vallen al bomen genoeg.
Roddels? Laat ze als water van je rug vallen.
Geef de mensen een pluim en ze krijgen vleugels...



Paul Vannijvel



René Vanhassel



Julienne Dubois



Godelieve Deleener

Van vier leden moesten we afscheid nemen. Voor ieder van hen was er een unieke plaats in ons hart en in ons midden. René, geboren te Kester op 14 oktober 1934, overleed te Halle op 9 januari. Paul, geboren te Kester op 17 augustus 1938 stierf er thuis op 19 januari. Godelieve, geboortig van Herfelingen op 15 juni 1932, is te Aalst overleden op 2 februari. Julienne, geboren te Pepingen op 20 februari 1935, overleed onverwacht thuis op 2 maart 2019. Alle vier blijven ze voortleven in onze warmste herinneringen.

Op het prikbord

PASEN (zondag 21 april)

woensdag 24 april:

Paasfeest in Ons Huis

12u30: eucharistieviering

13u30: feestmaaltijd

Mei

zondag 5 mei: Heidetocht met eucharistieviering om 16 uur

donderdag 9 mei:

ledenvergadering om 14 uur

inschrijving voor Seniorenfeest van 4 juni

vrijdag 10 mei:

bedevaart naar Banneux

Juni

dinsdag 4 juni

Seniorenfeest te Strijland

PINKSTEREN (zondag 9 juni)

donderdag 20 juni

KERMIS KESTER (16 juni)

ledenvergadering om 14 uur

VAKANTIE VOOR IEDEREEN IN JULI EN AUGUSTUS

September

donderdag 12 september

ledenvergadering om 14 uur

Start van het nieuwe werkjaar

